

Pater Amado Römer overleden

Op zondag 18 april 2010 bereikte ons het treurige bericht dat de zo geliefde Curaçaose pater Amado Römer na een kort ziekbed vroeg in de ochtend van 17 april 2010 is overleden. Römer stond bekend als een groot voorvechter van sociale rechtvaardigheid. Hij stond sinds zijn wijding in 1946 aan de wieg van verscheidene sociale organisaties waaronder een aantal christelijke vakbonden en Inforsic, een organisatie die vakbondsleiders opleidt. Door zijn strijd voor de minder bedeelde medemens won hij een plek in de harten van de mensen. Er wordt wel gezegd dat zijn felheid in die strijd van hem zo'n controversieel persoon maakte dat hij geen bisschop kon worden. Hij is er niet minder strijdvaardig van geworden. In 2003 nam pater Römer deel aan de inzegening van Kolebra Bèrdè en in 2007 en 2008 verscheen hij opnieuw op de begraafplaats om de herdenkingen van de vijftien Chinese oorlogsslachtoffers voor te gaan. Het is met een triest gemoed dat wij afscheid nemen van deze bijzondere en gedreven man. Dat hij een voorbeeld voor velen moge zijn en dat wij met nog meer vuur de strijd tegen het verbloemen en ontkennen van sociale onrechtvaardigheden mogen aangaan.





EL TRIBUTO

Despedí ku dignidat

GRADISIMENTU I INVITASHON



Rumannan, demas famianan i
Ludwig Reiter di defuntu

Mgr. Dr. Amado Emilio Jose Römer

(Mihó konosí komo Pader Römer)

Ke gradisí tur ku di un forma òf otro a mustra atenshon na ora di morto i entierò di nos defuntu stimá. Un danki ta bai na tur instansha ku a kolaborá, tambe na tur esnan ku hasi un donashon, a manda flor, krans, telegram, sms, e-mail i tur ku a yama na telefon.

Alabes ta partisipá ku lo ta bai tin 3 Santu Sakrifisio di misa ku lo tuma lugá: **djavebs anochi 29 aprel, 7:00 pm** na Misa di Santa Famia, **djaluna anochi 3 mei, 7:00 pm** na Misa di Jandoret i **djárason anochi 5 mei, 7:00 pm** na Kapel di Boca Sami.

Aseptá esaki komo un invitashon personal

Antilliaans Dagblad, 27 april 2010

