

Aan Zijne Excellentie

den Minister van Koloniën

LONDON.

Ons nummer:
2711/128.

Willemstad, 4 Juni 1942.

Hierbij heb ik de eer Uwer Excellentie aan te bieden het volledig dossier inzake het conflict met de C.S.M. Chineezen alhier, naar den inhoud waarvan het mij vergund zij korthedshalve te mogen verwijzen.

Het dossier geeft mij aanleiding het navolgende op te merken. Het is mogelijk critiek te leveren op formeele gedragingen, doch dit heeft met de eigenlijke zaak niets uitstaande, aangezien niemand had kunnen vermoeden, dat de Chineezen, die zich steeds kalm hadden gehouden plotseling een houding zouden aannemen, zoals zij gedaan hebben. De Chineezen hebben het dan ook naar mijne meening geheel aan zich zelf te danken, dat op hen geschoten is, aangezien uit alles blijkt, dat van de zijde der politie verdedigend is opgetreden. Dat de Chineezen dit op het oogenblik ook zelf inzien, moge blijken uit de Uwer Excellentie bereids telegrafisch gedane mededeeling van den Consul-Generaal van China, dat de Chineezen hun optreden tegenover de Politie betreuren.

-/F14/W1/

De Gouverneur van Curacao,

(get.) G.J.J. WOUTERS.

Voor afschrift:
v. Des Gouvernements-Secretaris,

